

23. De bevrijding van Oirschot op 24 oktober 1944

Over het algemeen wordt aangenomen dat Oirschot op 24 oktober 1944 om 13.00 uur is bevrijd. Dit staat in een officieel document dat het gemeentebestuur op 6 december 1945 aan de commissaris van de koningin heeft gestuurd. Spoordonk was toen nog niet bevrijd. Dat zou pas een dag later gebeuren. Maar het gebied ten zuiden van het Wilhelminakanaal was toen al op een paar kleine stukjes Beers gebied na, veel eerder bevrijd. Maar zowel in het boek: 'Een dorp in de Oorlog' van Frans Beks en Piet Machielsen als in het boek "De Beerzen in Oorlogstijd 1940-1945" van Tienus Deenen, Frank Stalpers en Aloys Kamp wordt de datum 24 oktober aangehouden. Op die datum zou het gehele gebied bevrijd zijn van de Duitsers.



Het boek "Een dorp in de oorlog", dat over Oirschot gaat is geschreven door Piet Machielsen(links) en Peter Beks (rechts)



Het boek "De Beerzen in oorlogstijd 1940-1945", dat gaat over de toenmalige gemeente Oost-West en Middelbeers, inmiddels gefuseerd met Oirschot is geschreven door v.l.n.r. Tienus Deenen, Frank Stalpers en Aloys Kamp.

Beide boeken zijn uitgegeven ter gelegenheid van de viering van het 50-jarig bevrijdingsfeest in 1994. De samenstellers van de boeken zijn niet over een nacht ijs gegaan. Dat blijkt wel uit de zeer uitgebreide verantwoording over het verkrijgen van de informatie.

Een dorp in de oorlog

Achter in het boek over Oirschot staan diverse overzichten:

- De slachtoffers, die onder de burgerbevolking zijn gevallen.
- De namen van de mensen, die opgepakt zijn voor de Zeelandrazzia
- De leden van luchtbeschermingsdienst
- De leden van de vrijwillige brandweer
- De verwoeste boerderijen en burgerwoningen
- De neergestorte vliegtuigen
- De neergestorte vliegende bommen
- De geraadpleegde bronnen
- De geraadpleegde personen

De Beerzen in Oorlogstijd 1940-1945

Ook in het boek over de Beerzen zijn de personen zeer intensief en gedetailleerd te werk gegaan. 'Het is het resultaat van jarenlang en intensief speuren', aldus een krantenknipsel uit Kempenland info van 30 september 1994. Tienus Deenen, geboren en getogen Beerzenaar is na zijn pensionering begonnen om zoveel mogelijk materiaal te verzamelen over de oorlog. Met de bedoeling om dat op de Bevrijdingsdag, 5 mei 1985, daarvan een boekje uit te geven. Het leverde hem zoveel materiaal op dat het voor hem onmogelijk was om dat op 5 mei 1985 uit te geven. Zijn speurtocht bleek een dagtaak te zijn en na enkele jaren had hij al veertig interviews op band verzameld en een groot aantal foto's. Hij is toen op zoek gegaan naar een of meerdere serieuze schrijvers. Hij vond die in de personen Aloys Kamp en Frank Stalpers. Beide zijn na de oorlog geboren. Dat was voor Tienus een voorwaarde want hij vond dat als jonge mensen de oorlogshistorie konden beschrijven en begrijpen, dan zou dat ook invloed hebben op de naoorlogse generatie lezers om het oorlogsverhaal goed te kunnen begrijpen.

Het boek is in hoofdstukken opgebouwd en begint met een inkijkje in de Beerzen van vóór 1940, vervolgens gaat het over de mobilisatieperiode, het

dagelijkse leven tijdens de bezetting, het verzet, de burgemeestersfamilie Smulders en eindigt met de bevrijding van de Beerzen.

Film over de intocht van de bevrijders in Oirschot.

Over de opmars vanuit Best naar Oirschot en verder door Brabant naar Moergestel, Oisterwijk, Hilvarenbeek en Tilburg is een aangrijpende authentieke film gemaakt, met uitsluitend originele beelden. De film duurt ruim een halfuur en wordt ondersteund met prachtige muziek en commentaar. De film laat behalve gevechtshandelingen, opgenomen om Tilburg te bevrijden ook enthousiaste beelden zien van de opluchting van de Tilburgse bevolking als zij de bevrijders mogen verwelkomen. De film eindigt met een bezoek van Generaal Eisenhower aan Tilburg en Breda.

Hieronder enkele foto's van de intocht van de bevrijders in Oirschot en Spoorдонk. Op de eerste foto hieronder is nog net een gevangengenomen Duitser half te zien, die met gemengde gevoelens door de omstanders wordt bejegend.



Even pauze voordat de verdere opmars kan plaatsvinden. Het geeft de toegestroomde Oirschottenaren de gelegenheid om de bevrijders van dichtbij te zien en hen te bedanken. In de Rijkessluisstraat tegenover huize St. Joris.



De brug bij de watermolen was te zwak voor de zware tanks. Er moest toen een nieuwe baileybrug worden gelegd

