

17. Oisterwijk omarmt het beeld dat herinnert aan de fusillade van de Oirschotse gebroeders Schut. Het staat nu op het Bevrijdingsplein in Oisterwijk. Het omstreden gedenkteken heeft aan de Oude Grintweg in Oirschot gestaan op grond van de familie Schut. Dit tot ergernis van de gemeente Oirschot.

Theo Schut, overleden in 1995, heeft heel zijn leven gestreden om het gedenkteken dat



herinnert aan de fusillade van zijn vader en zijn oom in 1944, op die plek gelegaliseerd te krijgen. Het gedenkteken stond op grond van de familie Schut aan de Oude Grintweg. Tot aan de Raad van State toe heeft hij ervoor gevochten. Maar toestemming om het op die plaats te mogen laten staan, heeft hij nooit gekregen. Volgens de gemeente is het plaatsen van zo'n gedenkteken in het buitengebied in strijd met het Bestemmingsplan Buitengebied. Dus moest het beeldje weg. Ondanks deze uitspraken is het beeldje tot aan de dood van Theo op die plek blijven staan. Het hardhandig weghalen heeft de gemeente nooit gedurfd.

Het beeldje gaf het gezin rust

Toen Oirschot was bevrijd is de moeder van Theo met haar vijf kinderen van Balsvoort teruggegaan naar de boerderij aan de Evenheuvel. Geleidelijk nam Theo, als oudste zoon, de werkzaamheden van zijn moeder op de boerderij over. En om het leed dat zijn moeder met haar vijf jonge kinderen getroffen heeft, te blijven gedenken, heeft Theo Jan Van Emst gevraagd een gedenkteken te maken. Het

Het bewuste beeldje stelde een moeder voor, die haar kinderen beschermd

zou een moederfiguur worden die haar armen om haar kinderen legt om ze te beschermen. Theo wilde persé dat dit prachtige monumentje op grond van zijn familie geplaatst zou worden. Dan kon zijn moeder nog vele jaren troost vinden om het leed te verwerken waar zij mee worstelde. In 1980 werd de beeldengroep onthuld. En kon de moeder dagelijks naar dat beeldje toe om in stilte te mijmeren en rust te zoeken. Dat kon zij slechts één jaar doen, want in 1981 stierf zij. Ondanks protesten van de gemeente is het beeldje daar altijd blijven staan.

Frans van Emst

Ook nog toen Theo de grond verkocht aan Frans van Emst, de vader van Jan van Emst, de maker van de bronzen beeldengroep. En Theo in de Michiel de Ruyterlaan ging wonen. Frans van Emst was tijdens de oorlog in Oirschot een groot verzetsman en ook na de

oorlog heeft hij zich heel vaak bekommerd over dat vaderloze gezin. Hij heeft de gemeente vaak een onverantwoorde houding verweten ten aanzien van het lot van de familie Schut. Drie jaar na de dood van Theo verkocht Frans van Emst de grond weer. De nieuwe eigenaar wilde het beeldje, dat inmiddels al danig in verval begon te raken, niet op zijn pas gekochte grond.

Oisterwijk

Toen gemeenteraadslid Noud Smits uit Moergestel dat vernam, heeft hij contact gezocht met de gemeente Oisterwijk om de situatie met dat gedenkteken onder de aandacht te brengen. Balsvoort ligt precies op de grens van Oirschot en Oisterwijk. Het is best aannemelijk dat niet alleen de broer van de vader van Theo, ome Hein, die op gruwelijke wijze op 7 oktober is vermoord aan het Groot Aderven in Oisterwijk, nadat hij eerst zijn eigen graf heeft moeten graven en op gruwelijke wijze zijn tanden uit zijn mond zijn geslagen, ook zijn vader in Oisterwijk is vermoord. Want Bernard Schut, zo heette zijn vader, vluchtte toen ze hem wilden arresteren en is tijdens zijn vlucht op Oisterwijkse grond doodgeschoten. Op 2 november, vier weken na de moord, hebben ze hem in een greppel gevonden, bedekt met bladeren.

Jan van Emst



Jan van Emst bezig met het herstellen van de beeldengroep

De gemeente Oisterwijk heeft zich over de beeldengroep ontfermd. En Jan van Emst, de maker van het beeldje opdracht gegeven om de beeldengroep weer in oude luister te herstellen. Op 4 mei 1998 is de beeldengroep door de jeugdgemeenteraad van Oisterwijk op grootse wijze onthuld. En nu staat de beeldengroep op het 'Bevrijdingsplein' in Oisterwijk. De gemeente

Oisterwijk heeft ook een straat in de nieuwe wijk 'Pannenschuur' naar de verzetshelden genoemd: Gebroeders Schutstraat. Bovendien herinnert een plaquette in het Mariakapelletje tussen Moergestel en Oisterwijk ook aan hun tragisch lot.



De plaquette in het Mariakapelletje tussen Moergestel en Oisterwijk

