

## ***16. Waar ligt Balsvoort?***



Precies op de grens tussen Oisterwijk, Boxtel en Oirschot lag vroeger het gehucht Balsvoort. En op dat kleine stukje grond stond de boerderij van de familie Schut. Het gehucht is in zijn geheel afgebroken, maar om op deze bijzondere plaats te blijven gedenken wat daar tijdens de oorlogsjaren heeft plaatsgevonden, heeft men het fundament van de boerderij opnieuw opgemetseld. En is het een gedenkplaats geworden met de nodige informatie over die verschrikkelijke gebeurtenis. Misschien is deze plaats wel het meest afgelegen stukje grond in Oirschot, gelegen midden in de Kampinase heide





## Balsvoort

Balsvoort is een nederzetting die al sinds 1312 uit de bronnen bekend is. Sindsdien breidde dit gehucht zich langzaam uit tot een drietal grote hoeves met bijgebouwen. De laatste boerderij werd bewoond tot 1984 en afgebroken in 1986. Aan het landschap is nog te zien dat er ooit bebouwing is geweest. Er staat bijvoorbeeld een kastanjeboom, midden in een grasland. Tevens staan er op een rechte lijn een kersenboom en een pruimenboom. Daar heeft de schuur gestaan. In de omgeving zijn enkele voormalige houtwallen te vinden. Aan de oostkant van de Balsvoortseweg liggen verschillende oude akkers, 'bolakkers' genoemd. Een voorde is een doorwaadbare oversteekplaats in rivieren en beken. Een voorde kon dwars op het water liggen, schuin of zelfs een eind door het water, zoals bij Balsvoort het geval was. Deze doorwaadbare plaats diende als grenspunt voor Boxtel, Oisterwijk en Oirschot.

In de Tweede Wereldoorlog woonde familie Schut op boerderij Balsvoort. De broers Hein en Theo hadden contacten met het verzet. Zij waren ook erg begaan met het lot van de verkeerd gedropte Market Garden parachutisten en hielpen mee met het voedseltransport naar de diverse schuilplaatsen. Daarnaast boden ze onderdak aan onderduikers en evacués, onder wie de Oisterwijkse burgemeester Verwiël en hun eigen broer Bernard. Een speciaal gemaakte schuilkelder en de schuur dienden als schuilplaats. Het verzet hield zeven Duitsers gevangen op de hoeve, maar liet hen op 4 oktober vrij zonder dat familie Schut het wist. Niet lang daarna omsingelden de Duitsers de boerderij. De verraste broers Hein en Bernard werden aangehouden. Bernard probeerde te ontsnappen, maar tijdens zijn vluchtpoging werd hij gedood. Zijn familie vond hem pas na de bevrijding terug op 2 november 1944. Hein werd wel meegenomen en na een hardhandig verhoor werd hij op 7 oktober, bij het Groot Aderven, doodgeschoten.



### \*- Hoeve "Balsvoort" -\*

*Schuilplaats zijn, dat was haar taak in deze zware maanden, in 1944, voor wie er op de vlucht was, bang voor oorlogsgeweld en verraad. Elk mens teit. Getuige was zij van een gezin van gewone mensen afkomstig uit Wehl in Gelderland die hun hart openstelden, wist het ook vroeg. Zich bekommerend om het lot van velen, hen onderdak en warmte biedend.....*

*Het ultieme offer brachten en hun eigen leven op het spel zetten en het verloren voor anderen. Een gewone boerderij in de Kampina in Brabant. Die schuilplaats, een verzetsplek om nooit te vergeten,.... bestaat helaas niet meer.*

*Gedenken wij wat hier plaatsvond, want: als we vergeten, is alles vergeefs geweest....*

*"Balsvoort" een hoeve met een Hart.*

